

## **Etnohomoerne – på spring og på vej**

**Det kan godt være hårdt at være både homoseksuel og etnisk minoritet. Men etnohomoerne vil ikke have medlidenhed. De vil bare have plads til at være sig selv.**

*Af Marianne Nøhr Larsen og Malene Fenger-Grøndahl*

”Jeg søgte sex på nettet, og så faldt jeg i snak med en arabisk fyr. Vi udvekslede telefonnumre, og så endte det med, at vi blev venner og begyndte at ses en masse. Jeg kunne mærke på ham, at han havde accepteret sig selv og sin homoseksualitet fuldstændig, og han havde en masse venner med indvandrerbaggrund, der også var bøsser. Jeg mødte også nogle tyrkiske og arabiske piger, der var lesbiske. Tænk, at det eksisterer!, tænkte jeg. Det var første gang, jeg mødte muslimske homoseksuelle, og det var fantastisk at opdage, at der var andre, der var ligesom mig. Det var en helt ny verden, der åbnede sig for mig.”

Sådan siger Eren, en 17-årig fyr med kurdisk-tyrkisk baggrund. Han var 14 år, da han første gang dyrkede sex med en anden fyr, og bagefter følte han sig beskidt og ulækker. Han bad Gud om forladelse og lovede sig selv, at det aldrig skulle ske mere. Men det skete alligevel, og hver gang følte han sig både skyldig og bange. Som muslim var han blevet opdraget til at opfatte homoseksualitet som en synd, og han kunne huske, at hans mor havde fortalt ham, at homoseksuelle havnede i helvede. Da han skrev til et debatforum for troende muslimer og fortalte om sine følelser og sin angst, fik han hundredvis af mails tilbage, hvor der stod, at han var syndig, og at homoseksualitet var en forbrydelse mod religionen. Nogle var fjendtlige og skrev til ham, at han var fortabt og ville ende i Helvede; andre opfordrede ham til at søge hjælp og skrev, at homoseksualitet var en sygdom, man kan kureres for.

Eren forsøgte faktisk at blive ’kureret’ for sin homoseksualitet. Han opsøgte en religiøs vejleder, der anbefalede ham at bede, faste og læse i Koranen. Men ikke mindst mødet med den arabiske homoseksuelle fik ham til at indse, at han aldrig kunne bekæmpe sin homoseksualitet med bønner og faste.

### **Både muslim og homoseksuel**

I dag er Eren en del af en omgangskreds, hvor flertallet er homoseksuelle med indvandrerbaggrund; både piger og fyre. De fleste af dem har muslimsk baggrund som han selv, men mange er ikke længere troende. Det gælder ikke Eren. Han går

ganske vist ikke i moskeen længere. Men han beder stadig og læser i Koranen. Han tolker bare det, han læser, på en ny måde, og han insisterer på, at man godt kan være både muslim og homoseksuel.

”Jeg har læst Koranen mange gange i løbet af de sidste par år, og efterhånden opdagede jeg, at der er mange måder at læse den på. Alt står slet ikke præcist i Koranen, og tit er der ting, der ser ud som modsætninger. Så man er nødt til at fortolke selv, og hvorfor skulle jeg så ikke kunne lave min egen fortolkning?. Når jeg læser Koranen, kan jeg se, at der står, at den største synd er at lyve, og jeg er sikker på, at selv de mest respekterede islamiske lærde lyver om ét eller andet. Så når de kan kalde sig muslimer, kan jeg også kalde mig muslim, selv om jeg er homoseksuel,” siger han.

### **Dobbelte minoriteter**

Eren er en af de tusindvis af danske etnohomoer – homoseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund – der i disse år søger deres identitet i krydsfeltet mellem religion, kultur og seksualitet. Nogle er ligesom Eren troende muslimer, andre er vokset op i en muslimsk familie, men er ikke troende eller praktiserende. Andre igen er kristne, sikher, buddhister, jøder eller ateister. Fælles for dem er, at de både etnisk, seksuelt og ofte også religiøst tilhører en minoritet i det danske samfund. De er dobbelte eller tredobbelte minoriteter. Det betyder, at de risikerer at blive mødt med fordomme og fordømmelse fra mange sider – fra familien, det religiøse miljø, homomiljøet og det danske majoritetssamfund.

Netop oplevelsen af at være minoritet i mange sammenhænge betyder, at etnohomoerne har nogle fælles erfaringer og udfordringer, som de kan have brug for at tale med hinanden om. Det kan være en stor lettelse at erfare, at der er andre, der er ligesom en selv. Det har de bl.a. mulighed for i Salon Oriental, en gruppe under Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, som blev etableret for et par år siden. Projektleder i LBL, Lena Bredlund, siger: ”Salon Oriental har været vigtig i forhold til at skabe et netværk blandt etnohomoer, og i forhold til at være et springbræt for andre initiativer, som målgruppen har skabt på egen hånd – som fx foreningen Sabaah ([www.sabaah.dk](http://www.sabaah.dk)). Fælles for målgruppen er især religiøse og kulturelle tabuer, der kan gøre det svært at springe ud. Derfor er mange kun delvist åbne omkring deres seksualitet.”

### **Vil ikke springe ud over for alle**

Det generelle billede blandt etnohomoerne er, at det at springe ud over for familien er en langstrakt proces, og at de ikke nødvendigvis ser det som et realistisk eller

ønskeligt mål, at alle skal kende til deres homoseksualitet. 28-årige Dawoud, der har irakisk baggrund, er ikke længere selv troende muslim, men hans forældre er stadig meget troende, og Dawoud er sikker på, at det vil være en stor sorg for dem, hvis de får at vide, at en af deres sønner er homoseksuel. ”Min mor vil frygte, at jeg kommer i Helvede, og hun vil føle sig forpligtet til at forsøge at redde mig. Det ville ødelægge vores forhold, hvis hun hele tiden skulle forsøge at missionere og få mig til at ændre min måde at leve på,” siger han.

Desuden er Dawouds forældre meget afhængige af deres irakiske slægtninge og bekendte, og hvis Dawouds homoseksualitet bliver kendt blandt dem, vil de formodentlig slå hånden af hans forældre. Den risiko vil han ikke løbe, og derfor har han besluttet aldrig at fortælle sin familie eller nogen af sine forældres bekendte, at han lever sammen med en mand. ”Mine forældre kan ikke ret godt dansk, så de har brug for hjælp til en masse ting i dagligdagen. De kan for eksempel ikke gå til lægen uden at have en person med, der kan tolke for dem. De er helt afhængige af deres netværk og har brug for den respekt, de nyder der. Uden deres netværk vil de være helt fortabt, og det vil jeg ikke være skyld i,” siger Dawoud.

Flere af hans danske kærester har haft meget svært ved at forstå, at han er parat til at skjule sin homoseksualitet for at beskytte sine forældre. ”De synes, at det vigtigste er at springe ud og være åben over for alle. For mig er konsekvenserne i forhold til mine forældre vigtigere. Jeg elsker dem og sætter pris på alt det, de har gjort for mig. Jeg ønsker ikke at gøre dem ondt, og jeg har ikke noget behov for, at hele verden skal vide, at jeg er homoseksuel,” siger Dawoud.

### **En eksotisk scoring**

Mange andre etnohomoer har oplevet, at danske homoseksuelle kan mangle forståelse for deres situation og deres valg, og nogle har følt sig diskrimineret i homomiljøet på grund af deres etniske baggrund. En af dem er 19-årige Jonathan, der har kenyansk baggrund. Han har flere gange følt sig reduceret til en ’eksotisk etnisk scoring’: ”Min oplevelse er, at der er rigtig mange fyre, der tænder på mørke fyre eller bare gerne vil prøve at være sammen med en mørk fyr for at finde ud af, om det er rigtigt det der med, at sorte har en større penis. Af og til har jeg da udnyttet det, men andre gange synes jeg, at det er frastødende, nærmest en fornærmelse. Der var særligt en gang, hvor jeg blev sur over det. Jeg gik i 1.g, og der var en fyr i 3.g, som jeg virkelig syntes, var sød. Jeg havde prøvet at komme i kontakt med ham gennem hele året, og til den sidste gymnasiefest tog jeg endelig mod til mig. Jeg gik hen til ham og fortalte ham, at jeg syntes, han var sød. Så stod

vi lidt udenfor og kyssede, og jeg var vildt fascineret af ham, fordi han var sådan en flot 3.g'er. Så sagde han til mig, at han syntes, det var vildt dejligt, og at han altid havde haft en fantasi om at være sammen med en mørk fyr. I det øjeblik, han sagde det, mistede jeg alt for ham," husker Jonathan.

### **Kampagne mod fordomme**

Eren, Dawoud og Jonathan er ikke alene med deres erfaringer af diskrimination, fordomme og manglende forståelse. I Salon Oriental har Lena Bredlund mødt mange etnohomoer, som står overfor fordomme omkring såvel deres seksualitet som deres etnicitet. Blandt andet derfor har Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske besluttet at lave en kampagne, som sætter fokus på henholdsvis homofobi og racisme. "Vi synes, det er vigtigt at markere, at der skal være plads til alle. Vi håber derfor, at vi med vores kampagne kan være med til at skabe større rummelighed i det danske samfund på tværs af diverse skel."

Det handler altså ikke om, at etnohomoerne skal have særlige vilkår, eller at man skal synes, at det er synd for dem. Tværtimod. Formålet med kampagnen er at skabe plads til, at etnohomoerne ligesom alle andre kan få rum og plads til at definere deres egne værdier og normer – og til at bevise, at positionen som dobbeltminoritet kan være en styrke, forklarer Lena Bredlund: Hvis man ikke behøver at kæmpe for at få lov at være den man er, kan man måske i stedet bruge energien på at bygge bro mellem forskellige minoriteter, og derved skabe større forståelse for forskellighed. Mange af de unge, vi møder, er glade og stolte af at være homoer og af deres etniske herkomst, og det gør op med billedet af 'etnohomoer' som en ensartet gruppe med den samme slags problemer. Alle er forskellige, og det er jo det, der er så fedt," slutter hun.

*Eksemplerne i artiklen stammer fra bogen "Den forbandede kærlighed – 14 fortællinger om homoseksuelle og kulturel mangfoldighed", som udkommer på CDR-forlag den 23. august. Bogen er lavet i samarbejde med Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske og Salon Oriental. Læs mere om bogen på [www.denforbandedekaerlighed.dk](http://www.denforbandedekaerlighed.dk)*

*Marianne Nøhr Larsen er antropolog, forfatter og foredragsholder. Malene Fenger-Grøndahl er journalist, forfatter og foredragsholder.*

[Boks]

'Ethnohomoer' er et begreb, mange homo- eller biseksuelle med anden etnisk baggrund end dansk, bruger om sig selv. Ved at bruge det ord udtrykker de, at de er både seksuelle og etniske minoriteter i det danske samfund. Men ikke alle homo- eller biseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund synes, at de har noget væsentligt eller særligt tilfælles af den grund.

[Boks slut]

[Boks]

### **Salon Oriental**

Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske har etableret en særlig gruppe for homo- og biseksuelle med etnisk minoritetsbaggrund. Gruppen kalder sig Salon Oriental og beskriver sig selv sådan her:

- Er en social gruppe for mænd og kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som oplever forelskelse, seksualitet og tiltrækning til det samme køn.
- Tilbyder rådgivning.
- Afholder sociale arrangementer.
- Skaber synlighed om homoseksuelle med forskellig etnisk baggrund gennem kampagner, happenings og debatindlæg.

Læs mere på [www.salonoriental.dk](http://www.salonoriental.dk)

### **Sagt om Salon Oriental:**

"I Salon Oriental er det, som om man er homo i sit eget hjemland. Man møder folk fra hele verden. Det er lækkert. Stemningen er noget særligt. Duften og pynten, når vi er til lounge-aftener. Musikken og dansen. Man føler sig hjemme i det etniske."

"Vi snakker om alt muligt. Om hvordan vi har det med vores forældre. Men også om alt muligt andet, som ikke har noget at gøre med, at vi er homoer."

*Irakisk fyr, 18 år*